

Uitleg gedenktafel

Op de gedenktafel vindt u een teken van warmte voor u allemaal. Wij willen deze warmte uitdrukken in kleur, licht en bloemen. De gedenktafel is gemaakt door Linda van bloemenhuis Linz.



De kleuren van de bloemen in het tafelstuk hebben ieder hun eigen betekenis, de gebruikte bloemen hebben al van oudsher hun eigen symboliek.

Samen vormen deze kleuren en bloemen een prachtig geheel en zijn ze verbonden met de kaarsen die branden. Het maakt dat we ons verbonden voelen met elkaar.

Het hart is gemaakt van bloesemtakken. Bloesem staat voor de lente, een nieuw begin en de jonge groei.

De kersenbloesem heeft in Japan een extra betekenis. Hier staat deze bloesemsoort, Sakura, voor het leven en dat we dat niet in de hand hebben. De weersomstandigheden zorgen bij de bloesem letterlijk en bij een mensenleven figuurlijk voor de duur van de bloeitijd.

De ene bloesem zal korter stralen dan de andere.....

Er is gebruik gemaakt van de jasmijnplant en deze zijn over de gehele tafel verbonden met elkaar.

Jasmijn staat voor hoop, maar ook voor tederheid en vriendschap.

Natuurlijk is er kleur in ons leven en daarom zijn de kleuren groen, paars, rood en blauw ook verwerkt in deze gedenktafel. Het blauwe druifje staat voor trouw, terwijl de clematis de innerlijke schoonheid vertegenwoordigt.

De witte primula staat naast hoop ook voor reinheid, terwijl de paarse primula het symbool is voor rouw.

De eucalyptus en de agapanthus kijken omhoog rijkend naar de hemel en deze mooie bloemen symboliseren de bescherming en de liefde.

De witte Calla vertelt het verhaal over rouw en bescheidenheid.

En we kennen allemaal het symbool van de rozen.

De witte rozen stralen vertrouwdheid uit en de rode roos, in het midden van de tafel, is het teken van liefde en verbondenheid. Voor altijd samen.

En tot slot de kaarsen.....

Samen gedenken we onze dierbaren, we zetten ze in het licht en laten ons verwarmen door het vuur.

We leven verder in Faith, Hope and Love met onze dierbaren onzichtbaar aan onze zijde.

De herinnering blijft voor altijd in ons hart bestaan en geeft de liefde door via de roos.

